

Funktionsrättspodden

Säsong 4, avsnitt 3

Salina: Hej och välkommen till Funktionsrättspodden!

Karin: Hej!

Salina: Det är Salina...

Karin: Och det är jag som heter Karin och vi jobbar ju som politiska handläggare på Funktionsrätt Stockholms län.

Salina: Så är det!

Karin: Kul att ni lyssnar, vad har hänt sedan sist?

Salina: Sedan sist så, i vårt senaste avsnitt så pratade ju vi om...

Karin: Om projekt.

Salina: Ja! Och vi nämnde också att vi är i gång med vårt tema-år hälsan i centrum, så den 6e mars så anordnade vi en träff för civilsamhället i Stockholms län, den breda målgruppen, för att samlas kring just det temat.

Karin: Ja vilken kväll det blev!

Salina: Ja det var verkligen lyckat och vi var så glada att det var, ja men föreningar både från våra medlemsföreningar men också andra föreningar i Stockholms län som kom för att nätverka och prata med varandra kring just då det breda temat "Hälsan i centrum".

Karin: Ja och jag tycker också att det var så lyckat i att det fanns ett, vi lyckades ringa in att det finns ett jättestort behov av att träffas. För det gör det inte annat om det inte finns den här typen av forum. Så det känns som att vi har hittat ett format som vi kanske får en stor ära att återkomma till och kanske arrangera fler gånger. Så om du är medlem i en civilsamhällesorganisation i Stockholms län, så följ oss i sociala kanaler eller följ oss på hemsidan så får du uppdatering om det kommer fler sådana här träffar. Också många bra samarbeten som kom ut av den här kvällen!

Salina: Verkligen! Så det får vi nog anledning att återkomma till. Så temaåret är i gång, vad mer håller vi på med just nu?

Karin: Det är ju stora grejer, puckar just nu. Och det är ju det här med tågvärdarna, för dig som har lyssnat på podden tidigare så har vi ju pratat om att Region Stockholm har bestämt att ta bort tågvärdarna. Det pausades i december var det vad? Men nu har de fört en utredning utan att samverka eller ta in våra synpunkter. Men vi arbetar vidare för att det här är ju en fråga som är viktigt för att vi ska kunna resa spontant. Alla personer i Stockholms län ska kunna resa så fritt och så obundet som möjligt med kollektivtrafiken

Salina: Ja du säger det verkligen bra för det är ju det perspektivet som vi är väldigt måna om, just att man ska kunna resa fritt och spontant. Och vi kommer att återkomma till det också.

Karin: Ja sista ordet är verkligen inte sagt. En annan fråga som är väldigt aktuell och som är aktuell utifrån våra organisationer så handlar det ju om det intressepolitiska bidraget. Det har varit så att vi ansöker om intressepolitiskt bidrag ett år i förväg i princip, eller ett halvår i förväg. Och sen ska regionfullmäktige fatta beslut i början av året men så blev det inte. Ärendet återremitterades och här i april så kommer man att fatta ett nytt beslut.

Salina: Ja. För den som inte hängde med helt här vad vi pratade om, vi kan ju börja förklara; vad är egentligen ett intressepolitiskt bidrag, Karin?

Karin: Ja men det är svårt att säga, stopp och belägg Salina, för jag har en tendens att dra iväg och prata om det när jag blir uppeldad, men så här är det, en funktionsrättsorganisation i Stockholms län har möjlighet att söka bidrag för intressepolitisk verksamhet från Region Stockholm. Det ska täcka för lokalkostnader, lönekostnader och materialkostnader bland annat. Och intressepolitik är ju ett knepigt ord och definition som vi kan diskutera, men syftet är ju då att en funktionsrättsorganisation ska kunna driva ett intressepolitiskt arbete och bidra till att utveckla regionens kärnområden.

Salina: Så är det.

Karin: Var det någon slags förklaring?

Salina: Ja det tycker jag var en bra förklaring. och som du sa, det är en pågående process och vi får helt enkelt se vad det här mynnar ut i.

Karin: Ja, men idag ska vi prata om social hållbarhet.

Salina: Ja.

Karin: Vad är social hållbarhet och vad handlar det om och hur kan vi sammanfatta det här på ett bra sätt. Vi kommer strax att få in en intressant och spännande gäst här i podd-studion som är expert på det.

Salina: Ja det kan man verkligen säga.

Karin: Ja, men vad kan vi säga om social hållbarhet?

Salina: Ja man kan väl nämna att social hållbarhet är kopplat till Agenda 2030 som ju är en, vad ska man säga att det är?

Karin: Det är FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Salina: Så är det, och de är ju indelade i tre olika begrepp, social, miljömässig eller klimatrelaterad hållbarhet. Och ekonomisk möjlighet och det kommer vi att prata mer om med vår gäst som kommer alldeles strax, men i Regionen så arbetar man med det här för att FN:s länder har åtagit sig att...

Karin: Genomföra Agenda 2030. Och jag tycker också att social hållbarhet handlar ju om mänskliga rättigheter. Det är fokus på människan tycker jag som kanske hållbarhetsbegreppet inte har gjort, hållbarhet har handlat mycket om just den miljömässiga hållbarheten, men nu väger man in hur saker och ting produceras och hur saker och ting påverkar de som ska använda och liksom nyttja produkterna som det offentliga producerar.

Salina: Ja och planeten helt enkelt.

Karin: Ja det också.

Salina: Och det här ska vi prata om med det här avsnittets gäst, så häng kvar!

- JINGEL -

Salina: Ja, då har vi fått in en gäst i studion, Lena Hanses, välkommen hit!

Lena: Tack så mycket, kul att vara här!

Salina: Ja och du ska faktiskt få börja med att presentera dig själv, vem är du och vad jobbar du med? För du är faktiskt här i din yrkesroll idag.

Lena: Ja precis, jag heter Lena Hanses och jag jobbar som strateg för funktionshinderfrågor på Region Stockholm. Så att jag har jobbat med det i lite drygt ett år nu.

Salina: Ja kul! Kul att du är här!

Karin: Ja jättevälkommen in i poddstudion!

Lena: Ja och tack för inbjudan, det känns jättekul att vara här!

Salina: Kul, och som vi nämnde här lite i början så är ju dagens tema social hållbarhet och vi skulle börja i den ändan tänkte jag att låta dig beskriva, vad är social hållbarhet?

Lena: Ja det är en jättebra fråga och jag tror att googlar man social hållbarhet så får man väldigt många olika svar på vad det faktiskt betyder. Inom Region Stockholm så pratar vi alltid om våra invånare och medborgarna i Stockholms län, och social hållbarhet för oss det innebär att våra invånare har en god hälsa, och att man behandlas likvärdigt och individuellt, där utgår vi från diskrimineringsgrunderna, men samtidigt också det som vi köper in, våra varor och tjänster som vi använder i våra verksamheter, ska vara ansvarsfullt producerade.

Karin: Vad finns det för koppling, mellan social hållbarhet och funktionsrättsfrågor? För jag tror att det inte alltid är helt självklart för ens oss som jobbar men kanske ännu mindre för de som lyssnar på den här podden. Kan inte du berätta mer om det?

Lena: Mm, ja men social hållbarhet handlar ju om alla invånare i Stockholms län då, när jag pratar för Region Stockholms räkning. Och personer med funktionsnedsättning är ju invånare i Region Stockholms län. Jag vill också passa på att säga att personer med funktionsnedsättning brukar ofta klumpas ihop till en enda stor grupp, men det är en så otroligt stor grupp som varje individ behöver ses för sin egen person såklart. Så kopplingen mellan social hållbarhet och funktionshinderfrågor skulle jag säga är ganska tydlig, vi pratar om människor men också diskrimineringsgrunderna här att det är mot lagen att diskrimineras för en funktionsnedsättning.

Karin: Det är inte så litet det här området tänker jag? Det är ju gigantiskt!

Lena: Ja verkligen, och på den enheten där jag jobbar så är vi 10 medarbetare som jobbar med social hållbarhet och strategi, sen har vi också en miljöenhet och en enhet för internationella frågor och så är Region Stockholm även värd för nationella kansliet för hållbar upphandling så de frågorna har vi också väldigt nära.

Salina: Just det, och som du sa Karin, det är verkligen inget litet område. Men jag tänkte på det du sa om Region Stockholm, som du ju är här och representerar idag, ja men kring din roll i Regionen, många

både kommuner och regioner har ju personer som arbetar specifikt med funktionsrättsfrågor eller social hållbarhet och uppföljning av funktionsrättspolitiken som sker på nationell nivå. Men det kan ju verkligen se olika ut kring vad man gör när man arbetar med de här frågorna, så vi undrar lite, du nämnde det här nyss men var i organisationen Region Stockholm finns du och vad ingår i din roll eller vad jobbar du med?

Lena: Ja det är också en jättebra fråga och Region Stockholm består av ungefär 46 000 medarbetare, så det är ju en väldigt stor organisation som ju också är en politisk organisation där vi har en regionfullmäktige, som är de som tar beslut. Min avledning heter "avledningen för hållbarhet och internationella frågor" och den är placerad på regionledningskontoret, så om man tänker sig att Region Stockholm består av olika förvaltningar som hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kulturförvaltningen och trafikförvaltningen så är Regionledningskontoret övergripande och har med alla de här förvaltningarna att göra. Regionledningskontoret är också väldigt nära politiken, så vi styrs av vad politikerna beslutar.

Salina: Ja, men om man återkopplar lite till det här med regionen, både kommunen och regionen har ju ofta personer som arbetar både med social hållbarhet men också med funktionsrättsfrågor på olika sätt, och jobbar ju också med uppföljning av den nationella funktionsrättspolitiken. Och det är ju den politik som sker nationellt kring hur Sverige ska bli mer tillgängligt och öka delaktigheten och där jobbar ni delvis med uppföljning kring det. Men hur ser det arbetet ut?

Lena: Ja men jättebra fråga, vi är ju med i myndigheten för delaktighets årliga uppföljning kring funktionsrättspolitiken så där är vi med och svarar, och sen så döljer vi upp det på en massa andra sätt också, internt. Där vi har våra egna system för måluppföljning. Och det kan såklart se väldigt olika ut på de olika förvaltningarna, som ni känner till trafikförvaltningen som har kollektivtrafiken, där finns det ju ett trafikförsörjningsprogram där mycket av funktionshinder politiken plockas in på det sättet som är relevant.

Karin: Det är jätteintressant och det finns ju, jag tänker region Stockholm är ju en så stor organisation men jag tänker, var finns du i Regionen och vad ingår i dina arbetsuppgifter och i din roll och på din enhet, kan du inte berätta lite mer om det för det tror jag att lyssnarna är jättenyfikna på.

Lena: Ja, jo men Regionledningskontoret då som är den här övergripande plattformen då över olika förvaltningar, där finns olika

avdelningar och min avledning heter "hållbarheter och internationella frågor" och vi arbetar med att leda, utveckla, samordna och följa upp hållbarhetsarbetet i Region Stockholm. Så vi är både miljöspecialister, specialister inom social hållbarhet, vi har internationella enheten som har väldigt mycket att göra nu under Sverige EU-ordförandeskap. Och så har vi även nationella kansliet för hållbar upphandling som Region Stockholm är värd för.

Karin: Jättespännande ju!

Salina: Ja verkligen och jag tänker på det här du säger att ni jobbar med alla de här frågorna separat höll jag på att säga, men parallellt, det säger en del om hållbarhetsbegreppet för det är ju både utöver social hållbarhet så handlar det om två andra aspekter då miljömässig och ekonomisk och de är ju inte separata utan hänger till stor del ihop, så utifrån ert perspektiv på Region Stockholm, alltså hur jobbar ni med de olika delarna av hållbarhetsbegreppet tillsammans och hur ser det ut?

Lena: Ja vi har gått nu ifrån att tidigare har Region Stockholm haft ett miljöprogram men det som har hänt den senaste tiden är att vi nu har en hållbarhetsstrategi i stället. Så nu har man verkligen tagit ett aktivt val och sagt att nu ska vi jobba med hållbarhet som helhet där vi ser till både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Och det är vi jätteglada för, för det gör det mycket lättare att hitta de här kopplingarna mellan de här frågorna för ingenting går ju att lösa utan det andra utan allting måste integreras och samspelas.

Karin: Ja och det tänker vi ju, det är jätteintressant för vi sitter ju i det kanske lite mer sociala-hållbarhets-hörnet av den här "triaden" men hur tänker ni och resonerar ni när det handlar om de här tre, för jag tänker att ibland kan de här ju bli motstridiga och det kan ju uppstå intressekonflikter, hur jobbar ni inom regionen för att liksom hitta balansen mellan de här frågorna?

Lena: Ja vi jobbar mycket med att försöka dra nytta av varandra i stället för att konkurrera med varandra. Till exempel så skulle jag vilja lyfta universell utformning, där vi vet att gör vi rätt från början så slipper vi till exempel att bygga om saker, vilket är bra både för den ekonomiska hållbarheten för att det kostar mindre pengar i slutändan, men även för den miljömässiga hållbarheten för, tänk på det material som kanske måste kasseras. Så jag ser det som att vi kan använda hållbarhetsbegreppet som ett argument att de här samspelar, att det är jättebra att använda universell utformning för att det lyfter de andra två aspekterna.

Karin: Ja och universell utformning är något som vi har pratat om i podden återkommande och vi vurmar väldigt mycket för såklart. Jag tänkte att individperspektivet i det är också så himla viktigt att skapa individuella lösningar som gör att alla kan vara med från början, det är ju också en stor vinst i det tänker jag

Lena: Ja verkligen och där ser vi också på folkhälsoperspektivet, att investeringar som vi kan göra innan människor kanske börjar må dåligt, eller utvecklar någon sjukdom kan man ha igen i längden. Så vi försöker att ha ett långsiktigt och holistiskt perspektiv, alltså se till alla de här delarna.

Salina: Jag tänker ett annat perspektiv som är intressant kring hur man kan tänka att saker hör ihop tänker jag är ett intersektionellt perspektiv, och här tänker jag att ja men, kring det här att människor har inte bara en funktionsförmåga man har också ett kön, en genetisk bakgrund, religion och så vidare, att belysa det samspelet brukar kallas intersektionalitet. Är det något ni tar i beaktning i social hållbarhet som ju handlar mycket om människor och den aspekten av hållbarhetsbegreppet?

Lena: Absolut. Och det är också någonting som vi försöker bli mycket bättre på. Jag tror att tidigare så har man kanske tänkt att "Okej, vi behöver ha specialister eller sakkunskap inom de här olika områdena" och det är jättebra att vi har det, och vägledning för hur man kan jobba till exempel med delaktighet eller barnrätt, men det skiftet vi har gjort med hållbarhetsstrategin att vi har börjat titta integrerat på hållbarhetsbegreppet, försöker vi nu även översätta till det som du är inne på Salina, att det är så otroligt viktigt att vi får med oss hela perspektivet

Salina: Ja, men om vi återkommer lite till det vi pratade om innan med regional uppföljning av funktionshinderpolitiken, kan du berätta lite mer om hur ni jobbar med det?

Lena: Ja, vi tittar hela tiden på olika sätt som vi kan mäta tillgänglighet och delaktighet på. Och det ser ju väldigt olika ut i de olika verksamheterna, så Locum som har våra fastigheter mäter på ett sätt, och trafikförvaltningen mäter på ett annat sätt när det gäller tillgängligheten i kollektivtrafiken, just nu håller vi på att titta på digital tillgänglighet och där kommer ju vår hemsida, Region Stockholm punkt.SE att byggas om, och då hoppas vi och verkar för att den digitala tillgängligheten ska bli mycket bättre. Och i samband med det så tittar vi också på hur kan vi mäta tillgängligheten. Nu med webbtillgänglighetsdirektivet så är det här en väldigt prioriterad fråga.

Karin: Ja, och apropå det här med Region Stockholm punkt.SE att den ska uppdateras så är det ju faktiskt en process som vi är lite delaktiga i, vi har haft möte med dem nu inför att det ska göras om, för att komma med de här perspektiven från början och det är ändå ett tillvägagångssätt som vi förespråkar, att vara med så tidigt som möjligt i en process. Så det är en väldigt intressant fråga det här med digital tillgänglighet.

Lena: Ja, och SÅ bra att ni är med i den processen!

Salina: Ja men det tycker vi också! Och det här med att styra, det får mig också att tänka kring det här för ni har ju många styrande dokument på Region Stockholm du nämnde tidigare hållbarhetsstrategin som ju anger delvis hur vi ska arbeta med social hållbarhet med också delaktighet och tillgänglighet, kan du inte berätta lite om de här styrdokument, vilka är de viktigaste och vad innebär de? Eller vad gör de?

Lena: Ja, hållbarhetsstrategin är det viktigaste styrande dokumentet och det kan man även hitta på vår hemsida om man vill läsa det. Det är ju uppbyggt på det sättet att det tar in både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och något som är väldigt roligt är att vi har väldigt tydliga formuleringar kring universell utformning, i hållbarhetsstrategin, och det är ju jättebra för då får vi ännu mer genomslagskraft att vi kan hänvisa till det här styrdokumentet när vi ska genomföra projekt eller uppdrag.

Salina: Ja och apropå det här med hållbarhetsstrategin och det som står i den, hur säkerställer man att den där, för som vi pratade om Region Stockholm är en otrolig stor organisation, hur säkerställer ni att faktiskt alla jobbar med det här? För kring det här också att vissa mål på ett sätt kan konkurrera med varandra, nu skulle jag inte kanske använda just det ordet men just att olika mål kan ju ibland, det kan ske målkonflikter... hur prioriterar ni det som står i den och hur ser det arbetet ut?

Lena: Mm, det är en jättebra fråga. Det som händer just nu är att respektive verksamhet tittar på strategin och ser, hur kan vi omvandla den här strategin så att den är relevant för oss, i vårt arbete? Så till exempel Karolinska Universitetssjukhuset de har tagit hållbarhetsstrategin och sagt att okej, det här är det viktigaste för oss, och gjort en egen prioritering. Så det uppdraget ligger hos respektive förvaltning. Jag ska också passa på att säga att det finns ju också andra styrande dokument som är mer verksamhetsspecifika för de respektive förvaltningarna.

Salina: Som att de har en liten egen hållbarhetsstrategi då eller är det andra dokument du tänker på?

Lena: Jag tänker på trafiken som har trafikförsörjningsprogrammet och Locum, som har våra fastigheter, de jobbar ju väldigt mycket med plan- och bygglagen såklart som man måste använda när man bygger, och hälso- och sjukhusförvaltningen har så klart hälsa- och sjukvårdslagen.

Salina: Just det men det är några bra exempel. Då kan vi tänka att de som lyssnar på podden idag kommer säkert vara intresserade av att sätta sig in i ännu mer vilka dokument som finns och också den här vägledningen kring delaktighet för personer med funktionsnedsättning som är ett väldigt specifikt dokument som handlar om just delaktighet. Och det man kan säga, du är här idag och berättar om ert arbete, och vår vision på Funktionsrätt Stockholms län det är ju ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionalitet och den bilden tänker vi att Region Stockholm delar med oss, det gör ni ju

Lena: Ja!

Salina: Och hur kan vi liksom uppnå det här tillsammans på bästa sätt tror du?

Lena: Ja, bra fråga. Jag tänker att Region Stockholm har stora utmaningar framför sig. Vi har precis haft en pandemi. Vi har en väldigt tuff budget, där det handlar väldigt mycket om att minska administrativa kostnader. Och jag tänker att vi får samverka så gott vi kan, vi har liksom sagt att en prioritering kring universell utformning där jag ser att vi absolut behöver samverka. Och jag tänker också på det du sa om att komma in tidigt i processer, att komma in tidigt och att slippa göra om sen i slutet, vad viktigt det är och vad mycket tid vi kan spara på det. Så det tror jag är en sådan nyckel framöver.

Salina: Ja men verkligen och det håller vi med om, samverkan är ju en stor del av det vi på Funktionsrätt i Stockholms län jobbar med och vi delar den bilden av att det är en bra och viktig del framåt. Och det finns också goda exempel på när samverkan har fungerat bra när man kommer in tidigt i processen och ja men få en gemensam bild av hur något kan utvecklas. Vi vill ju också såklart passa på när du är här idag Lena att få en liten framtidsspaning eller något som händer just nu på området social hållbarhet eller funktionsrätt i Region Stockholm.

Lena: Ja. Hållbarhetsstrategin har vi redan pratat om litegrann men där håller ju verksamheterna på nu att titta på att hur kan vi omvandla det här i praktiken. Och vi håller precis på att lansera en ny

hållbarhetsutbildning där man får lära sig mer om just ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Hur de delarna hänger ihop, där finns det självklart ett avsnitt om delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Digital tillgänglighet har vi också pratat lite om, att vår hemsida är på väg att byggas om och att ni är med i arbetet där. Men jag återkommer ändå till universell utformning, i med att vi har de formulering och prioriteringar som vi har i den här hållbarhetsstrategin så har politiken verkligen visat att universell utformning är något som vi ska satsa på och det står bland annat att vi ska genomföra kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka förståelsen samt för att introducera och tillämpa universell utformning. Och då pratar man om att vi ska använda universell utformning i många olika processer. Det ska vara i allt ifrån inköp till upphandling av produkter, tjänster och digitala lösningar, fastigheter allt. Det ser jag väldigt mycket fram emot.

Salina: Ja! Det känns som att det finns ett stort arbete att jobba med just det, men det är som Karin sa, något som vi verkligen vurmar för och tycker är positivt, så det ser vi verkligen fram emot att både vara delaktiga i men också följa så klart. Jag tänker också att som jag nämnde att många kanske är intresserade av att lära sig mer om social hållbarhet och hur det hänger ihop med funktionsrättsfrågor. Men också lära sig mer om hur regionen faktiskt arbetar och kanske ta del av dokumenten som du pratade om idag. Var hittar man dem och kan man kontakta dig om man har några frågor kring det här?

Lena: Ja självklart! Man hittar mer information på vår hemsida, Region Stockholm punkt SE. Det enklaste är tror jag att använda sökfältet och skriva "hållbarhet", där hittar man mina kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till mina kollegor och är det så att man inte vill använda hemsida så kan man också kontakta er på Funktionsrätt så kan man få min mailadress genom er.

Salina: Ja, tack! Och då börjar det faktiskt bli dags att runda av. Men vill du lyfta någonting mer här nu, nu har du chansen, nu till våra lyssnare? Är det någonting som du skulle vilja lyfta kring det som vi har pratat om här idag?

Lena: Ja men jag vill lyfta ni i Funktionsrätt gör ett så otroligt viktigt arbete tillsammans med era medlemsföreningar, och jag tycker att det är väldigt roligt att se att den här podden tar fart och att ni har många lyssnare, ser fram emot att följa den här och se hur podden växer och ser fram emot att samverka mer i framtiden. Och tack för inbjudan hit idag, det har varit jätteroligt

Salina: Kul! Du, vi är också väldigt glada över att du har varit här idag och stort tack för att du kom Lena, vi kanske får höra mer om dig i podden det vet man aldrig. Så stort tack för att du kom och ha det bra!

Lena: Tack!

- JINGEL -

Salina: Men då har det blivit dags att runda av den här podden för idag

Karin: Ah men vilket fullmatat avsnitt det har varit och vilket bra samtal med Lena, en person som jag tror att många i funktionsrättsrörelsen skulle vilja ha kontakt med.

Salina: Så är det och jag tänker att det här är ett ämne som vi idag har pratat om i en halvtimme ungefär men det finns väldigt mycket mer att säga om det. Men det var väldigt intressant att få en introduktion och prata om hur det ser ut i just Region Stockholm. Och en annan person, nu har vi pratat med Lena som är en tjänsteperson och anställd på Region Stockholm, men det är ju också ett stort ansvar som ligger hos politikerna. Och den politiker, det regionråd som ansvarar för ja men bland annat social hållbarhet, det är Gustav Hemming som är klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionsråd, lång titel.

Karin: Mycket lång.

Salina: Han har faktiskt varit gäst här i podden under förra mandatperioden men vi får se om det blir anledning att bjuda hit honom igen kanske

Karin: Ja men och fortsätta diskussionen och samtalet om social hållbarhet och hur funktionsrättsfrågor hör ihop. Det är ju, hur vi än vänder och vrider på det så behövs det integreras och fortsätta integreras i varje diskussion så att inte funktionsrättsfrågorna blir någonting som särskiljs utan att det hänger ihop och finns med i varje process för då når vi ju fram, och då skapar vi ett samhälle för alla.

Salina: Bra sagt Karin!

Karin: Ja!

Salina: Det man också kan säga innan vi rundar av det är ju att den 20 april så kommer vi att bjuda in, eller har bjudit in till en väldigt intressant kväll som vi tänker att många av våra medlemsföreningar skulle vara väldigt intresserade av, för då kommer faktiskt Hanna Gerdes hit som är människorättsjurist och håller en föreläsning som, apropå mänskliga rättigheter så ska hon prata om hälsa som en mänsklig rättighet och du som är förtroendevald i Funktionsrätt

Stockholms län eller medlem i någon av våra medlemsföreningar är ju varmt välkommen hit och lyssna, det kommer att bli väldigt intressant.

Karin: Jättespännande, och ja det är, mycket handlar om att sätta fokus på att hälsan och hälsan i centrum som är vårt tema-år och vi har ju pratat om det i podden tidigare, mycket handlar ju om att koppla det till att det är en mänsklig rättighet, att det inte är för regionen eller för staten, att det är valbart utan det handlar om mänskliga rättigheter och rätten till bästa möjliga hälsa.

Salina: Mm, verkligen, och utöver det har vi en fullspäckad vår framför oss så vi vill tipsa alla som lyssnar att faktiskt hålla utkik kring vad som är på gång och det kan man göra på vår hemsida, [funktionsrattstockholmslan.se](https://www.funktionsrattstockholmslan.se). Eller [Instagram](#), eller [Linkedin](#) eller [Facebook](#) för den delen så det finns många ställen.

Karin: Det gör det, hitta oss i det forum där du befinner dig så fortsätter vi samtalet där!

Salina: Ja, tack för idag!

Karin: Tack för att ni har lyssnat på Funktionsrättspodden, en podcast från Funktionsrätt Stockholms län.